

TANTES TIJGERTAPIJT

Bij tante in de gang ligt een groot gestreept tijgertapijt. Ze stofzuigt het elke dag. Een keer per jaar poetst ze ook onder het tapijt. En soms vindt ze dan een mooie schat. Een verloren ring... Een lucifer... Een pluusje stof dat op een spookje lijkt... Maar het tapijt is zo zwaar dat tante het niet alleen kan omdraaien. Gelukkig heeft Nelson al grote, bolle spieren.

'Ik zal wel helpen!'



Tante ligt plat op haar buik als een zwaar tapijt. Ze houdt haar tijgerpoten open en uitgestrekt. Hmm... Hoe kan Nelson haar het beste omdraaien? Hij zet zijn hand op haar schouder, de andere op haar heup en duwt zachtjes omhoog. Voorzichtig, hij wil het tapijt niet kapotscheuren.

Maar tante beweegt niet, ze lijkt wel vastgetijmd aan de vloer. Misschien eens proberen te trekken aan de andere kant? Nelson trekt nu iets harder, maar het lukt nog steeds niet.

1



Pas na heel veel proberen kan hij het tapijt langzaam omrollen. Hè hè!



2



Nu wil Nelson een klein tijgertapijtje spelen. Wedden dat tante hem niet omgedraaid krijgt?

3



Welke schatten vind jij onder jouw tapijt?

